

CHIGAMBAS



*Många av Chigambas elever är duktiga i skolan
och får certifikat för detta.*

*De är lyckliga och stolta över att ha en fadder
och det avspeglar sig i deras betyg.*

**Då vi får många nya faddrar varje år
kommer denna sida att vara stående i tidningen.**

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening!

CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår- och en hösttidning.
Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret.

Ordförande	Sekreterare	Kassör	Ledamöter	Suppleanter
Janne Wickman 0433-62531	Carina Jönsson-Brandt 0433-20785	Eva Esko-Thelin 0433-20303	Christer Blomquist 0433-20077 Susann Eriksson Fadderansvarig 042-205307	AnnGreth Wickman 0433-62531 Marita Blomquist 0433-20077
IT ansvarig: Björn Eriksson 042-205307				

Revisorer: Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult)



Eva Christer Carina Janne Susann

Hemsida, e-post, facebook, bankgiro

www.chigambas.se
info@chigambas.se
www.facebook.com/chigambas
Bankgiro: 5061-2514

Vår adress i Gambia

CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.D.
The Gambia
West Africa



Våra huvudansvariga i Gambia,
Lamarana (Lama) Jallow, Rose Baldeh, Bunama Krubally

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. Lama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara.

Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens bankgiro. Märk inbetalningen med "Tullavgift". Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år. Ett bra alternativ till att sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514.

Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Lama kontrollerar vad ditt barn och dess familj behöver, ofta är det ris, matolja och filtar. Han ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid överlämnandet tar han ett foto som sändes till dig. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det små möjligheter för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande.

Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 800:-/barn och år i en "gåvopott" som sedan fördelas rättvist till våra fadderbarn.

Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer!
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia!

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

Donationer (mars—juni 2014)

Återigen tackar vi er alla som på olika sätt ställer upp för att Chigambas ska kunna hjälpa fattiga barn till skolgång.



Till bortgångnas minne har totalt 18140 kronor skänkts.
Donationer till bygget av yrkesskolan har inkommit från:

Familjen Demberg 1000 kronor

Lena och Christer Jansson 500 kronor

Monica o Leif Blomqvist 1500 kronor

Joakim Jonsson 10 000 kronor

Övriga donationer:

Lidhult-Vrå SPF 800 kronor

Laholms församling (kollekt konfirmation) 2832 kronor

Wickmans Begravningsbyrå 1000 kronor

Vi tackar också Invacare Rea AB för rullstolen de skänkte.

Tack DANAGÅRD LITHO för att ni trycker tidningen åt oss.



NY GRUPPRESA ?!

Med anledning av att vår gruppresa blev så lyckad och att vi redan har ett flertal personer som hört av sig, så har tanken börjat gro, att, ja, kanske...

Inför en anmälan om intresse kan vi ge några detaljer från förra resan:

Pris 2013: Flygresan T/R Banjul inkl mat på flyget, 2 veckors boende på hotell, transfer till och från hotellet, alla miljö- och flygskatter ca **11 600:-**

Basseresan: Buss T/R, all mat, 2 natters boende, personlig guide till fadderbarnet, rundturer till skolorna och träff med vår personal; **1 100:-**. Dessa priser gällde alltså **förra** resan. Vår summering visade att det gick ungefär ihop och nästa resa kommer troligen alla priser att gå upp något.

NÄSTA EVENTUELLA RESA BLIR I SÅ FALL I FEBRUARI 2016.

Kanske byter vi hotell, Basseresan får möjligen ett annat upplägg beroende på hur många vi blir totalt, mm mm.

Är du intresserad och vill redan nu göra en intresseanmälan (ej bindande), e-posta till

marita@blomquist.to och ange ditt namn och antal personer.

OBS! Detta är inte bestämt ännu, bara en "snackis" vi har i styrelsen. Men kanske...

Mer information i nästa nummer av Chigambas-Nytt.



Hur används de 800 kr i Basse som du betalar till Chigambas

Skolavgifter: Elever i klass 1-9 och gymnasieelever klass 10-12	122 277 kr	14,3 %
Skoluniformer: Elever i förskolan, klass 1-9 och gymnasieelever klass 10-12	67 123 kr	7,9 %
Skollunch: 270 förskolebarnen	42 730 kr	5,0 %
Personalkostnader: Lärare, nattvakter, vaktmästare, kokerskor, kontor och skräddare	144 183 kr	16,9 %
Vatten: Tre förskolor med 270 barn	7 514 kr	0,9 %
El: Tre förskolor och kontoret	2 533 kr	0,3 %
Tele, Internet: Kontoret	1 370 kr	0,2 %
Byggnad: Yrkesskolor, toaletter mm.	115 891 kr	13,6 %
Drift och underhåll: Tre förskolor, toaletter, kök, duschar, kontoret mm.	69 912 kr	8,2 %
Motorcyklar: Chigambas huvudansvariga, Lama och Bunama	10 108 kr	1,2 %
Övriga kostnader: Skolavslutning, idrottsdagar, fortbildning och sjukvård	76 000 kr	8,8 %



Styrelsen har beslutat att öppna ett konto som vi kallar sjukfond. Dessa pengar ska användas när något barn blir sjukt och föräldrarna inte har den ekonomiska möjligheten att ta barnen till lasarettet. Ni som följer Chigambas på Facebook (www.facebook.com/chigambas) har följt fallet "Kanni". Kanni har fått en sjukdom som är svår att bota. Hon har mycket svårt att gå för hennes benstomme är skör. För att kunna komma till skolan måste hon därför ha en rullstol. Rullstolen som ni läste om under "Donationer" är till för henne.

Hon behöver troligen medicin resten av sitt liv och Chigambas kommer givetvis att hjälpa henne med detta vid behov.

Är det någon som vill hjälpa till så går det bra att sätta in en slant på Chigambas Bg. konto 5061-2514, märk inbetalningen med "sjukfond".

Reseberättelse från gruppresan

Onsdag 12 februari

Nu har vi lyft och jag har precis torkat bort lyckotårarna som alltid börjar rinna i samma ögonblick som planet lyfter... ett mycket märkligt fenomen.

Vi kom till Kastrup i god tid, checkade in och väntade in Janne o AnnGreth med sitt stora sällskap. Känns häftigt att resa tillsammans med brorsan!

Lite överallt i planet sitter det nu folk som alla har samma mål, Chigambas i Gambia - vi är ju en grupp på drygt 50 personer. Förhoppningsvis ska vi efter hand lära känna dem alla, mer eller mindre i alla fall.

Den här stunden är den absolut bästa på hela resan - allt ligger framför oss och allt känns bara som ett stort äventyr! Mellanlandning på Gran Canaria för att tanka. Det går nämligen inte att göra i Gambia! Det ser varmt och skönt ut utanför flygplansfönstret men det blir nog ytterligare lite varmare när vi kommer till Gambia.

Vi landade felfritt i Gambia och till en värme som var otrolig - säkert närmare 40 grader! En nästan lika varm buss tog oss till vårt hotell, Bungalow Beach där vi fick en "lägenhet" intill poolen. Helt ok - lite brister här och var men med Gambiskt mått mätt så räknas nog detta som riktigt fint.

Ett snabbdopp i poolen innan det var dags för kvällsbuffé med diverse info. En härlig kväll med trevliga människor, go' mat och lite svalare luft.



Torsdagen den 13 februari

En god natts sömn och en frukost på

terrassen. Mornar och kvällar är lite, lite kyligare men dagarna varma och sköna. F.m. tillbringade vi med div. besök med Janne och Christer - intressant. Tillbaka igen och då lite lunch och så var det dags för första havsbadet - stora härliga (men lite förrädiska) vågor. Drygt 20 grader i vattnet, inte jättevarmt men helt ok i denna värme. Mycket skratt tillsammans med en del av gänget.

Vi fortsatte sen e.m./kväll med go' gemenskap, go' Kaluha, go' mat och fler goda öl.

Imorgon bär det av till Basse. Som sagt - vi börjar landa i detta väldigt afrikanska land!

Fredagen den 14 februari

Tidig morgon för avfärd till Basse där Chigambas har sin verksamhet. Halv åtta tuffade den lilla bussen österut med ett förväntansfullt gäng på 23 personer. Den



nya fina spikraka vägen tog oss snabbt de 40 mil till Basse med ett par stopp på vägen för tankning, toalettbesök och fika.

Vid 3 tiden var vi framme och Lama, Chigambas chef i Gambia, mötte oss strax utanför Basse på sin MC. Med honom och Bunama gled vi in i Basse och möttes av många invånare som viftade med flaggor, trummade, dansade och sjöng. Helt fantastisk upplevelse.



När vi stannade fortsatte sång och dans och alla var med och firade.



Väl inne på vårt boende möttes vi av de små skolbarnen i sina fina skoluniformer, och de sjöng och klappade så fint för oss. Rummen vi fick var väldigt spartanska, värmen 40 plus både inne och ute, ingen ström och inget vatten. Björn lyckades hitta, och skruva på ventilen för vattnet i våra rum. Det kändes så bra att vi kunde leva utan ringen som saknades på toan.

Vi återsamlades vid 6-tiden och gick en kort promenad till Mansajang skola där vi ska inta våra måltider de här dagarna. Alla mattanter och vaktmästare från de 3 olika skolorna lagade en fantastisk måltid med kyckling, ris, sötpotatis och grönsaker mm.

Maten lagades i skolköket med vedeldade ugnar.



Personalen hade 2 små bebisar med, på 3 och 4 månader och de var så söta. Det var svårt att slita sig från dem när

det var dags att äta. Det var dukat fint med svenska flaggor och ljus på borden, och god öl och den goda maten gjorde att stämningen var på topp. Pricken över i:et var när vi fick träffa Janne junior, Lamas son.

Lördagen den 15 februari

Taxibilar som var riktigt risiga stod och väntade på oss efter frukost. Nu var det dags för alla faddrar att besöka sina fadderbarn och före detta fadderbarn. Solen stekte obarmhärtigt och temperaturen steg raskt till väldigt mycket.



Iväg för vi och gjorde sen bekantskap med många unga och gamla Gambier. Vi hann också med att besöka den lokala marknaden. En häftig upplevelse!



Sen åkte vi till mansajangskolan för lunch. Alla var nöjda med att ha träffat sina fadderbarn och det blev mycket att prata om vid matbordet.

Under eftermiddagens heta timmar gjorde vi många givande besök. Att få ta del av den inhemska befolkningens vardag är alltid en upplevelse som får en att tänka till... Vi brydde oss inte om någon dusch innan middag och tur var väl det för först blev det underhållning med trummor och dans på den öppna, sandiga planen... och eftersom vi också blev "tvingade" att delta i dansen medförde detta att våra svettiga kroppar bara sög åt sig dammet.



Men skoj hade vi så vad gjorde det. Och maten smakade väldigt gott efter den motionen! Innan vi skildes åt för kvällen hade Janne lite att prata om - det

kommer ju en intressant dag imorgon också.

Söndagen den 16 februari



Förmiddagen idag fylldes av besök på alla Chigambas 3 förskolor - 90 barn normalt sett, lite färre idag p.g.a. att skolan var igång en söndag (för vår skull). Så många goa 4, 5 och 6-åringar vi fått träffa och se i deras skolmiljö! Glada barn som älskar sina skolor och som tycker det är jättespännande när vi kommer.

En god lunch avslutade vår vistelse i Basse och efter att

tagit farväl av alla så startade vi vår bussfärd tillbaka ca 14.30 och var tillbaks på hotellet ca 21.30.



Nu sitter vi åter på Bungalow Beach Hotell vid kusten och försöker smälta de här tre dagarna. Nu känns det faktiskt lite överkligt. Det kommer nog att ta sin lilla tid att sortera alla intryck vi fått. Men en sak är säker - vi har varit ett härligt gäng och upplevelserna har varit fantastiska!



Nu ska vi duscha av oss den värsta smutsen innan vi kryper till kojs och imorgon blir det uppstigning när kroppen själv känner för det...

Ingrid o Björn

Vad händer i Gambia?

2014 har hittills varit en hektisk period både för oss i Sverige, men även för personalen i Gambia. Året började med att planera gruppresans vistelse i Basse.

Det var matinköp, ordna med kokerskor, servering, ordna taxi till faddrarnas besök hos sina barn, guider till detsamma, besök på marknaden, underhållning och inkvartering m.m. m.m. En stor eloge till vår personal, särskilt våra kokerskor som skötte detta på ett alldeles utmärkt sätt.



Yrkeskolan i Mansajang med skräddar- och administrationsutbildning är klar och startas i månadsskiftet augusti och september. Rekrytering av lärare har gått bra och vi tror att vi fått bra och kompetent personal som kan ge en god undervisning. Antalet ungdomar som börjar på yrkeskolan, vet vi i skrivande stund inte.



Byggnationen av yrkeskolan i Kaba Kama är i full gång. Generatorhuset börjar ta form och generatormen är på plats. Grundläggning, golvplattan och väggarna är klara. Förhoppningsvis kommer också taket att vara klart under september månad. Arbetet leds av vår murare Hamadi. Han har fått mycket hjälp av folket i de olika byarna. Fortfarande är förhoppningen att skolan skall starta i augusti 2015.



Samtliga skolbänkar är nu utbytta. Alla är tillverkade i Gambia. Det är billigare att tillverka bänkar på plats än att transportera skänkta skolbänkar från Sverige.



Personalrummet i Mansajang, som träffades av ett blixtnedslag, är nu återuppbyggt.

Vi har anställt en lärare som skall vara ersättare när någon är borta p.g.a. sjukdom eller barnfödslar. Placeringen är på kontoret i Manneh Kunda för att kunna vara behjälplig med försändelser till Sverige (tackbrev, betyg m.m.) när den övriga lärarpersonalen är fulltalig. Vi har nu 31 anställda i Gambia. Lärarna på yrkeskolan i Mansajang kommer att vara timanställda första året.

Philip Nyouki som varit till stor hjälp med inköp, tagit hand om studenterna på collage m.m. har flyttat till Sydkorea för att doktorera inom matematik. Han kommer att vara borta i 3,5 år och ersätts av sin bror George. Vi önskar Philip all lycka och hoppas att hans fortsatta utbildning går bra.



George Nyouki jobbar på utbildningsdepartementet i Banjul. Han känner till Chigambas mycket väl och har varit med oss i Basse ett flertal gånger.

Än en gång måste jag meddela att samarbetet med personalen i Gambia fungerar mycket bra. Alla kontakter sker på ett hjärtligt och framåtsträvande sätt. Alla anställda är positiva och vill Chigambas bästa. Christer

Min Gambia resa

Min resa började i Traryd där jag sa hejdå till min gråtande mamma klockan 03.00 då morfar hämtade mig, jag var trött fast ändå uppspelt och förväntansfull. Jag visste på ett ungefär vad resan innebar eftersom jag hade varit i Gambia en gång 2011 med hela "familjen" men nu var det bara jag och morfar.

Efter 17 timmars resande landade vi i Banjul, Gambias huvudstad. När vi kom till flygplatsen var det varmt och klabbigt. Det fanns några fläktar i taket fast de hjälpte inte särskilt mycket. När vi hade letat upp våra väskor åkte vi taxi till vårt hotell. Jag kan inte säga att jag gillar att åka taxi i Gambia, deras trafik är inte precis som vår... De kör som de vill och svänger hit och dit och tutar.

När vi åkte förbi husen på väg till hotellet kände jag mig på något vis "hemma", när man kommer dit känns det nästan som att man "släpper allt". Man behöver inte tänka som man gör här i Sverige, på hur man måste se ut eller hur man ska vara. Man blir nästan en annan person, på ett bra sätt. Hotellet vid kusten som jag och morfar bodde på var inte det bästa. Ett en-stjärnigt hotell i Sverige är som ett fem-stjärnigt i Gambia. Men eftersom vi skulle vara mer i Basse än på hotellet var det okej för mig.

Dagen efter skulle vi kolla in stranden, det var molnigt så jag smorde inte in mig men det fick jag igen för! Mina lär såg ut som varmkorvar, min panna var i olika färger och efter min bikiniöverdel fick jag ett "V" som jag hade kvar i ett halvår!



Dagen vi skulle åka in till Basse väckte morfar mig 04.30. Vi kom i väg tidigt som vi hade planerat, i Gambia kan man nämligen inte räkna med att allt och alla kommer i tid. Om du vill att någon ska komma i tid, tänkt då GMT "Gambia Maybe Time", de kommer när de passar dem.

Vid middagstid var vi framme i Basse och då hade vi haft en fikapaus halvvägs. När vi kom in i Basse kände jag igen vissa hus och vägar, jag längtade till att få träffa alla lärare, elever och mitt egna fadderbarn.

Ingen av lärarna visste att jag och morfar skulle komma, så vi överraskade dem. Men vi fick en liten överraskning tillbaka... alla 270 Chigambas förskolebarn stod och sjöng, klappade och dansade för oss, de är såå söta!!! När de var klara kom de fram och skulle skaka hand och sa: Welcome!

Vissa ville inte släppa taget och andra vågade knappt titta på mig. En liten flicka kom flera gånger och skulle hälsa. Senare på eftermiddagen gick vi igenom container-materialet som redan var nerskickat men det minns jag inte så mycket av eftersom jag druckit för lite vatten och fick vätskebrist. Dagen var mäktig med mycket känslor och nya intryck så jag somnade snabbt den kvällen trots ca 40°. Dagen efter fick jag äntligen hälsa på mitt underbara



fadderbarn Mariama.

Hon är 9 år nu och går i tredje klass. Det var detta jag hade sett fram i mot i flera månader, och nu hände det! När vi svängde in på den håliga vägen kände jag igen mig och då var jag väldigt nervös fast jätteglad och förväntansfull.

Jag hoppade ut ur bilen och där i mitten av alla barnen som springer ser jag henne komma mot oss. Hon hälsar på mig lite försiktigt och sedan kommer hennes mamma. Mariama tar mig i handen och visar att jag ska sätta mig på en stol. Jag hade en resväska med mig full med saker till Mariama. Vi satt där och packade upp och pratade, de var väldigt glada och tacksamma.

Efter det åkte vi till morfars och mormors fadderbarn Mamaseng. Mamaseng är lika gammal som mig. Det var väldigt kul för hon kan ganska mycket engelska så det var lätt att prata med henne.

Nästa dag besökte vi en döv-stum klass, där skänkte Chigambas pengar. Det är häftigt att från nästan inga skolor alls till att det finns en klass för döv-stumma. För det är inte alltid att alla har samma värde, så denna klassen får man hoppas drivs länge till!

På lördagen skulle jag och morfar ta med Mariama och hennes mamma till marknaden och shoppa! Hon fick pengar av oss, så vi gick där och hon handlade skor, kläder och en väska. Det var jätteroligt och mysigt att gå runt där med Mariama hållandes i handen, hon släppte inte taget en enda gång!



Den långa resan hem gick relativt snabbt, jag sov mycket av tiden så jag minns inte så mycket. Med en mellanlandning i Bryssel och sedan äntligen framme i

Köpenhamn där jag avslutade min otroliga, fantastiska och underbara resa med mycket ny erfarenhet. Denna resan kommer jag alltid minnas med ett stort leende. Så jag tackar mormor och morfar att jag kunde få denna möjligheten och speciellt till dig morfar som stod ut med mig i en hel vecka. TACK!

När man kommer hem ifrån Gambia frågar alla hur man har haft det och vad man har gjort men det är så mycket man får vara med om och uppleva så det är svårt att förklara allt och få det att låta på ett bra sätt, men jag hoppas att du som läser detta fick veta lite om min Gambiaresa.



Men det allra bästa är att åka ner dit och få se och uppleva det med egna ögon!

Mimmi Johansson 14 år

Lördagen den 18 oktober kl. 14.00

kallas alla medlemmar till årsmöte i Traryds församlingshem. Traryd ligger 3.5 mil söder om Ljungby, 10 mil norr Helsingborg (vägbeskrivning = sök på Gula sidorna, Traryds församling).

Vi börjar med sedvanliga mötesförhandlingar. Därefter bjuds det på lite mat som ICA Nära i Strömsnäsbruk kommer (som vanligt) att sponsra oss med.

Gullvi Meurling Catering med hjälp av Ingrid Andersson kommer att tillaga en sen lunch till oss. Därefter en kopp kaffe (eller te) med kaka.

Lotteri blir det också som vanligt. Som alltid kommer vi att ha jättefina vinster. Vill du skänka något så är vi givetvis tacksamma för detta. Underhållning kommer det att bli, men det blir en överraskning.

Behövs övernattnings hjälp till att ordna det.

**Ring och anmäl dig, tel. 0433-62531 eller
info@chigambas.se**

senast lördagen den 11 oktober.

(För att vi ska veta hur mycket mat vi ska beställa)

Dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse kan rekvireras från Janne på telefon ovan.

Boka detta datum i almanackan redan nu, och låt oss få en trevlig eftermiddag tillsammans!

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Christer, Carina, Susann, Eva och Janne

Årsmöte



Ekonomisk redovisning för fadderorganisationen CHIGAMBAS 1 juli 2013 - 30 juni 2014

Intäkter

Fadderavgifter	771 100 kr
Medlemsavgifter	2 600 kr
Faddeavgifter	93 487 kr
Gåvopott	4 661 kr
Donationer	176 003 kr
Tullavgift	560 kr
Försäljning	5 090 kr
Specialstudier	7 200 kr
School Friendship Project	700 kr
Ränteintäkter	12 794 kr

SUMMA INTÄKTER 1 074 195 kr

Utgifter

Kostnader i Gambia:

Fadderavgifter	778 684 kr
Faddeavgifter	93 487 kr
Gåvopott	11 200 kr
Gambias Barn	3 105 kr
Donationer	107 818 kr
Specialstudier	7 200 kr
Summa:	1 001 494 kr

Kostnader i Sverige:

Trycksaker	5 300 kr
Kontorsmateriel	3 953 kr
Bokföringskostnader	1 740 kr
Telefon, internet	1 781 kr
Porto	1 285 kr
Lokalhyra	1 650 kr
Resebidrag	12 437 kr
Bankkostnader	1 653 kr
Summa:	29 799 kr

SUMMA UTGIFTER 1 031 293 kr

Årets resultat	42 902 kr
Ingående kapital den 1 juli 2013	1 023 475 kr
Summa:	1 066 377 kr

Behållning den 30 juni 2014	
Bankkonto	993 477 kr
Kundfodringar	72 900 kr
Summa:	1 066 377 kr