



Chigambas medarbetare i Gambia

Kontorspersonal, lärare, vaktmästare, nattvakter, kökspersonal och skräddare.

**Då vi får många nya faddrar varje år
kommer denna sida att vara stående i tidningen.**

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening!

CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår- och en hösttidning.
Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret.

Ordförande	Sekreterare	Kassör	Ledamöter	Suppleanter
Janne Wickman 0433-62531, 21444	Christer Blomquist 0433-20077	Eva Esko-Thelin 0433-20303	Carina Jönsson-Brandt 0433-20785 Susann Eriksson Fadderansvarig 042-205307	AnnGreth Wickman 0433-62531 Marita Blomquist 0433-20077

Revisorer: Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult)



Eva



Susann



Carina



Christer



Janne

Vår adress i Gambia

CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.D.
The Gambia
West Africa



Våra huvudansvariga i Gambia, Lama, Haddy och Krubally

Hemsida, e-post och bankgiro

www.chigambas.se
info@chigambas.se
Bankgiro: 5061-2514

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. Lama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara. Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens Bankgiro. Märk inbetalningen med "Tullavgift". Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år. Ett bra alternativ till att sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514. Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Lama kontrollerar vad ditt barn och dess familj behöver, ofta är det ris, matolja eller filter. Han ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid överlämnandet tar han ett foto som sändes till dig. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det inte möjlighet för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande. Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 500:-/barn och år i en "gåvopott" som sedan fördelas rättvist till våra fadderbarn.

**Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer!
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia!**

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.



Malaria är ett stort problem för våra barn. Därför beslutade vi att använda en del donerade pengar till inköp av 1000 myggnät.

För att få dem till ett bra pris så har Håkan Persson hjälpt oss med beställningen som gjorts direkt från Kina och nu är de framme i Basse. Näten är stora så att de täcker två bäddplatser och Lama berättade att de verkar vara av bra kvalitet.



Nu finns det chans för er att bli lika välklädda som vi i styrelsen. Pikétröjor av bra kvalitet går att beställa av någon av oss. Crilles reklam i Traryd har gett oss ett bra pris så att vi kan sälja dem för endast 150 kronor. Givetvis så går ett litet överskott tillbaks till föreningen.

Meningen är att alla Chigambas barnen ska få var sitt. Utdelningen ska göras i samband med vad vi kallar Chigambas dagar. Ett par skolklasser i taget ska samlas och i samband med utdelningen ska de även skriva eller rita något till sin fadder. Vi vet hur glad man blir för ett brev eller teckning från sitt barn. Problemet är att få våra vänner i Gambia att förstå hur lyckliga vi blir för detta. Vi hoppas på att det ska bli bättre i framtiden.



Våra skolbänkar som sändes från Sverige med container för många år sedan har blivit hårt ansatta av både barnen och väderförhållanden. Den fuktiga regnperioden och den varma torra perioden sliter hårt på allt material. Många av bänkarna och stolarna har gått sönder. Vi frågade om inte våra pojkar på yrkesskolan kunde i utbildningssyfte reparera dessa.

Lärarna tyckte det var en bra idé och påbörjade detta arbete omgående. Styrelsen blev mycket imponerad när vi fick dessa bilder från Gambia där man talade om att alla 170 bänkarna nu var färdiga! Vi har nu också bett våra duktiga elever att göra en del andra reparationsarbeten på skolorna.

Med hjälp av BB-hotel, Ardi Sarge, Göran Jurlen och Robert Hardmark har vi kunnat "köpa" in oss på en liten hörna i deras container. Här fick vi med mycket värdefull material. Det var bl.a. verktyg till yrkesskolan, 72 nya hänglås (18kg), pärmar, papper, skrivmaskiner, sjukvårdsartiklar, fotbollar, fotbollsdressar, babykläder, glödlampor mm. Vi framför även ett tack till Sandos i Strömsnäsbruk för pallar och pallkragar och till Mikael Svensson för transporten till Helsingborg.



Våra små barn har blivit vuxna! Här ser vi Fatomata, Hulay och Salimatou som började i Chigambas förskola vid fem års ålder. Nu hjälper de till på vårt kontor i Basse med att sända betygen till faddrarna. Utan hjälp från sin fadder hade aldrig dessa flickor fått någon utbildning. Nu vill de som de själva säger "pay back" (betala tillbaka). För oss som varit med sedan starten för 14 år sedan och fått följa denna utveckling känns det verkligen bra.

Semestra i Gambia och besök ditt fadderbarn

En av fördelarna med Gambia som resmål är att det går att åka charter dit. Under perioden mitten av oktober till slutet av mars går det ett flyg i veckan från Kastrup respektive Arlanda. Landet är mycket solsäkert hela säsongen. Priserna beror på vilken standard man vill ha på hotellet. Flest svenskar väljer Cape Point som ligger i norra Bakau eller området runt Bungalow Beach. Nästan alla är strandnära.



Karta över turistområdet (Bild: Ving.se)

Frukost ingår oftast i resans pris och är väldigt varierande beroende på hotell. Vanligtvis finns där mycket färsk frukt som du kan frossa i. Dessutom finns frukt att köpa nästan överallt till en överkomlig kostnad.

Hotellens restauranger har god standard och ganska mycket att välja på. Priserna är verkligen överkomliga. Utöver hotellen finns ett antal restauranger, främst i Cape Point-området och i Senegambia. Personligen rekommenderar vi en kväll på Safari Garden Hotel beläget vid golfbanan i södra Bakau. Dels för den mysiga atmosfären, men också för den goda maten och verkligt bra priser.

Redan första dagen ska du skaffa en personlig guide (vän). Hör med receptionen på hotellet eller med reseledarna. Denna person bör alltid gå med dig när du går ut på stan (för shopping eller marknad). Utan personlig guide överhopas du av killar som vill göra din bekantskap och är oftast väldigt påträngande. Att försöka säga nej eller bli av med dem på egen hand är nästintill omöjligt.

Stränderna och vattnet är underbara. Du kan promenera i timmar vid vattenbrynet utan att trängas med andra. Var noga med att kolla varningsflaggorna som talar om hur våg- strömförhållandena är.



Utsikt från Bijilo Hotel

Solstolar är oftast utplacerade längs stränderna. På en del ställen kan du hitta områden som är bevakade av strandvakter, och om du använder dig av dessa, ska du betala en frivillig summa, trots att de aldrig begär det av dig. Hotell i direkt anslutning till stranden har egna solstolar – gratis.

På stranden erbjuds massage av olika slag, fruktsallad, fruktdrinkar, smårätter och försäljning av souvenirer. Är du intresserad av att prova på jet-ski-körning eller andra aktiviteter, finns detta på vissa av stränderna.

Tänk på att solen är mycket stark. Använd hög solskyddsfaktor hela dagen till en början, även om du befinner dig i skuggan.



Det är lätt att skaffa vänner på stranden. Kortet har tagits på Fajhara Beach.

Charterbolagen har ett brett utflyktsprogram, men ibland har även din lokala guide några förslag. Gör då alltid upp om priset innan resan påbörjas. Både med guiden och taxichaffören. Guiden vill säkerligen bjuda hem dig till sig och visa sitt hem. Detta är upp till dig att avgöra men vi rekommenderar det inte.

Det finns två sorters taxi. Gröna turisttaxi finns vid hotellen och påstår sig ha fasta priser, men det går alltid att pruta. De gula bilarna är lokaltaxi och får inte uppehålla sig vid hotellen. Väljer du dessa måste du gå en bit från hotellet och stoppa dom vid väggkanten. Dessa är billigare. Kom ihåg att göra upp om priset även här, innan du åker iväg. Pruta.

Är en av anledningarna till din gambiaresa, att du ska hälsa på ditt fadderbarn, så kontakta någon i styrelsen. Då får du många bra tips och hjälp med transport, logi och möte med vår personal i Basse.

Du bör avsätta minst tre dagar till denna tur eftersom det är lång restid - 6-8 timmar i vardera riktningen.

Kostnad för bil med chaufför görs upp i förväg. Boendet kommer att vara i något av våra gästhus. Antingen i Mansajang eller Manneh Kunda, 250 dalasi (SEK 80:-) per natt. Du lagar din egen mat och den handlar du i affärerna där uppe. Ha dock alltid med dig dricka och en reserv av mer vatten och något att äta på under färden.



Gambia är inte som andra resmål. Var beredd på att saker och ting inte alltid fungerar som du är van vid. Bl.a. så är det strömlöst även på hotellen ibland och "Gambian time" betyder att klockan 8 t.ex. inte är prick, utan kan betyda när som helst mellan kl 8 och 10. Att uppleva Afrika är en annorlunda upplevelse väl värt att prova på. Oavsett hur din resa gestaltar sig, kommer du alltid att minnas den.

Gambianerna är glada och vänliga, duktiga på att tala engelska och vill gärna att du ska trivas i deras land. Så, testa själv.

Åk till Gambia och besök ditt fadderbarn!
Ett minne för livet!

Christer och Marita Blomquist



Fadderansvarige har ordet

Som fadderansvarig vill jag rikta ett stort tack till alla er faddrar som har hjälpt så många barn till skolgång!

Under läsåret som har gått så är det många av Chigambas äldre elever som har slutat skolan. Flera av dem har till och med lyckats gå hela vägen och tagit examen i 12:an, som är högsta klass i High school. Jag kan lova att alla dessa barn är mäkta stolta över att ha haft möjligheten att få lära sig läsa, skriva och räkna.

När ett barn slutar skolan eller flyttar från Basse så meddelar vi faddern detta så fort vi kan. Då kan faddern välja mellan att fortsätta sponsra ett nytt barn eller att avsluta sitt

medlemskap i Chigambas. Jag har glädjen att berätta att många nu är inne på att hjälpa sitt andra eller kanske tredje barn till skolgång.

Det här ger mig ett angenämt problem. Det är så att just nu så står vi nämligen utan några barn som behöver faddrar!

Men...

Till hösten registrerar vi in 75 nya små barn som vill börja i skolan.

Skulle ni eller någon ni känner vilja bli fadder så skriver jag mer än gärna upp er på min väntelista. Då får man papper på sitt barn så fort de har kommit till mig.

Vi jobbar vidare precis som vi gjort tidigare. Vi hoppas att ni hjälper oss att sprida vidare information om Chigambas.

Det är NI underbara medlemmar som hjälper oss att hjälpa så många barn i Gambia.

Vill ni kontakta mig gör ni det lättast så här:

Hemsida www.chigambas.se

Mail info@chigambas.se

Eller ring mig på 042-20 53 07

Vänliga hälsningar

Susann Eriksson/fadderansvarig CHIGAMBAS

Donationer

Återigen har en stor mängd donationer kommit in till föreningen. Detta gör det nu möjligt för oss att tillverka fler fasta lekredskap på våra skolgårdar. Då vi har 100 barn på varje skola så är slitaget stort. Därför krävs det lekredskap av hållbart material.

Vi kan bara säga ett STORT tack till alla er som på olika sätt ställer upp för att vi ska kunna fortsätta att hjälpa fattiga barn till skolgång. Här följer en lista på de som ställt upp lite extra.

Till bortgångnas minne har totalt 30 530 kr skänkts.
Olga Bengtssons dödsbo, Ljungby 20 000 kr
Elsa Sandbergs dödsbo, Markaryd 7 000 kr
Anja Hugosson, Växjö 11 900 kr
Strömsnäsbruks kvinnliga bilkår 1 792:95 kr
Lidhults skola, mellanstadiet 2 799 kr
Cecilia Lund (avd. kemi och geovetenskap) 700 kr
Inger o Lennart Falk 1 000 kr
Markaryds Grafiska 3 000 kr

Som vanligt har Markaryds Grafiska även ställt upp igen med tryckning av denna tidning.

Gambiarresa

Besök hos fadderbarn i mars

Sitter så åter hemma i Sverige och försöker summera de intryck som en resa till Gambia har givit. Det är nu tolv år sedan jag första gången besökte mitt fadderbarn Hulay i Mansajang i Basse. Hon var då 6 år gammal. Som så mycket av det som präglar en i livet så var det en tillfällighet som gjorde att resmålet just då blev Gambia. Sedan dess har jag besökt landet många gånger och jag har fått se Hulay växa upp till en ung vacker kvinna som fortfarande går i skola och som ännu inte har blivit bortgift i unga år som så många andra flickor i hennes kultur. Hon är dessutom duktig på engelska och kan uttrycka sina tankar och känslor på ett bra sätt.

I år reste jag med en god vän som inför denna resa börjat sponsra en liten flicka i nursery school i Manneh Kunda och han fick liksom jag första gången uppleva hur det kändes att möta den kulturen som för oss är så otroligt annorlunda.

Vi tillbringade en vecka i Basse och bodde i gästhuset i Mansajang.

Att ta sig till Basse är ett äventyr i sig. Att tidigt innan solen gått upp ta sig från det välordnade hotellet vid kusten med taxi till färjeläget i Banjul och uppleva den "cirkus" som spelas upp för en där, med mutor och trängsel och sen när man äntligen fått en plats på båten sitta och njuta av solen som stiger upp över Gambiafloden och insupa alla de intryck i form av ljus, dofter, ljud och bilder som etsar sig fast på näthinnan.



Vid ankomsten till staden Barra på andra sidan floden har redan värmen blivit tryckande och det gäller då att finna en taxi som kör mot Basse. Taxin kör först när bilen är full och då innebär det att den verkligen är full. Numera är de bra vägar hela sträckan till Bansang, staden ca 1 timme innan Basse. Vi anlände Basse vid 15-tiden och det var en otroligt stark känsla att åter få möta goda vännerna Hulay, Haddy och Lama. Haddy och Lama som är nyckelpersonerna i Chigambas verksamhet i Basse. Eldsjälar som jag tvivlar på är utbytbara för verksamhetens fortbestånd.

Vi hann med mycket under vår vistelse. Chigambas tre skolor, Mansajang, Kaba Kama och Manneh Kunda. Träffa lärarna och eleverna och diskutera, jämföra och fråga, fråga.

Besök hemma hos våra fadderfamiljer och andra vänner vars kontakter knutits genom åren.

Basse Health Centre är som alltid en viktig plats för mig att få tillbringa några timmar vid. Minns med glädje den volontärperiod jag hade där 2001. Den förlösningssvården och de problem de har att brottas med är så helt annorlunda de som jag är van vid från min arbetsplats vid Universitetssjukhuset i Lund där de materiella resurserna trots finanskris är så självklara och befintliga. Samtidigt är det gemensamma mål och arbetsuppgifter som vi strävar mot. Detta att föda barn är ju så primärt i alla kulturer.

Sven-Erik som är en i olika organisationer engagerad eldsjäl och frontfigur här hemma, hade möten med Basse Röda Korsavdelning en dag och med deras



motsvarighet till Länsstyrelsen en annan. Han diskuterade miljöfrågor, hälsovård, katastrofhjälp och trädavverkning m fl andra viktiga frågor.

Att skriva en reseberättelse från Gambia utan att nämna maten är ej rätt och jag vill påstå att den mat vi serverades under vår vistelse var alldeles ypperligt god. "Localfood" som den kallas, tillagad med kärlek i hemmen. Basfödan ris eller couscous med inhemska grönsaker av olika slag och kött eller fisk.

Ena kvällen visade Hulay prov på sin kokkonst och den gick inte av för hackor. Ris, sötpotatis, grönsaker och kyckling.

Vi åt oftast på gästhusets veranda, under mitt stora egenhändigt planterade mangoträd i Lamas compound i Bassending eller vid det gamla kolonialhuset vid floden.

Det var med en tår i ögat som vi lämnade Basse och en av mina stora drömmar är att Chigambas viktiga arbete ska kunna få bibehållas och utvecklas. Att få möjlighet ges för Haddy och Lama att komma på besök i Sverige och Chigambas årsmöte. Det skulle



vara ett utbyte som jag är övertygad om skulle vara fruktbart för organisationen som helhet och framförallt en befogad stimulans för deras otroligt fina insatser i Basse.

Om den globala rättvisan ska öka så är det utbildning som är dess viktigaste verktyg och av högsta prioritet.

Anne-Marie Nordmark

Årliga kontroll resan till Gambia

En bra månad att åka till Gambia är november tycker jag och min fru AnnGreth. Därför blev det november även denna gång. Vi tog det lugnt den första veckan, hälsade på bekanta, solade och badade. Andra veckan var det bestämt att Christer (i styrelsen) skulle komma till Gambia för att följa med oss till Basse. Han och hans fru Marita har varit där ett flertal gånger men då bara stannat i ett par dagar. Denna gång var det meningen att Christer skulle vara med hela veckan och se hur vi jobbar.

Jag mötte honom på flygplatsen och åkte till Bijilo hotell där vi bokade ett rum för natten till honom. På fredagsmorgonen skulle vi ge oss iväg tidigt, klockan sex hade vi bestämt med vår chaufför. Men som så många gånger förr sprack vårt tidschema redan här. Chauffören kom klockan kvart över sju! Vi försökte nå honom på hans mobil men hans förklaring var "den hade jag stängt av för att få vara ifred"(!). Detta kallar man GMT (Gambia maybe time). Resan till Basse gick utan missöden och vi var framme vid tretiden. Efter att vi installerat oss på våra rum var det kontroll av materialet som vi sänt med containern.

Alla kartongerna var nummererade och efter alla år som jag och Lama jobbat tillsammans så visste han att jag är mycket noggrann.



Alla kartongerna låg i nummerordning på hyllorna i vår lagerlokal. En lagerlokal som jag förra året skällde på dem för att det fanns ingen som helst ordning utan allt låg inslängt på golvet. I år var det verkligen bra, detta berömde jag givetvis dem för. Allt var framkommet, endast några fotbollar hade försvunnit på vägen. Därefter var det byte av dåliga hänglås till svenska lås av bra kvalitet. Dessa var med i containern. Nycklar delades ut till vår personal där Lama hade bestämt vem som skulle vara ansvarig för vilken nyckel. En kontroll av Manneh Kunda skolan där en lista gjordes på vad som behöver repareras.

På lördagen besökte vi 10 elever som slutat skolan. Detta för att se vad som

hänt dem efter avslutande studier. Mamadou Jallow hade fått jobb på en verkstad som reparerar cyklar och motorcyklar. När vi frågade ägaren varför han anställde just Mamadou så var svaret "han kan läsa bruksanvisningar och räkna, det kan inte jag". För att visa Chigambas uppskattning fick Mamadou nya verktyg. För honom, en oförglömlig dag.



Christer som numera ansvarar för budget och ekonomin i Gambia tog Lama med sig in på kontoret. Under tiden monterade jag ett nyckelskåp, bytte kranar mm. Efter ett antal timmar var Lamas bokföring kontrollerad. Förutom några små ändringar var allt som vanligt Ok. Christer var mycket imponerad av Lamas ordning på sina papper. Jag kunde då inte låta bli att nämna att han hade haft en bra lärare. Vilken får ni räkna ut själva. Varje år kallar vi till bymöte, då samlas bykommittén och byfolket. Vad pratar man



då om på detta möte?

Vi berömde dem för hur fint det var på skolgårdarna. Man har verkligen kommit igång med odlingarna av kasava, sötpotatis, bananplantor mm. Jag presenterade Christer och hans ansvar angående ekonomin i Gambia. Christer förklarade därefter vikten av att hålla

kostnaderna nere för att vi ska kunna hjälpa så många barn som möjligt i framtiden. Vi talar om hur viktigt det är att barnen skriver eller ritar något till sina faddrar och hur roligt vi tycker det är att få ett brev. Att det är viktigt att barnen lämnar betygen till Lama för att han ska kunna kopiera dem och sända dem till faddern. Att myggnät till alla barnen är på väg från Kina och att barnen som börjar förskolan i framtiden samtidigt ska få ett nät. Att nya verktyg är överlämnade till yrkesskolan. Att våra sjukvårdslådor på skolorna är påfyllda med sjukvårdsartiklar som var med i containern. Efter vårt pratande så blir det mycket frågor som vi svarar på. Då vi har skolor i tre byar så upprepas dessa möten. Då man pratar olika stamspråk så blir det mycket tolkande. Från Engelska till Madinka till Fula och så tillbaks igen. Detta tar tid men det ger oerhört mycket tillbaks.

Söndagen tog vi tid för våra "egna" familjer. Det blev mycket handlande på marknaden och många glada miner.

Måndagen började med överlämnande av verktyg till yrkesskolan. Hela Basse pratade om detta!

Därefter var det dags att åka till Kaba Kama för kontroll av skolan, bymöte och byte av hänglås.



Chigambas har ett eget fotbollsteam och här överlämnades fotbollsdressar till pojkarna.

På kvällen var det möte med vår kontorspersonal Haddy, Lama och Krubally. Viktiga frågor hur vi ska fortsätta vårt arbete ventilerades. Alla var överens om att allt har fungerat bra under året som gått.

Tisdagen var det Mansajangs tur. Kontroll, bymöte och byte av hänglås. Kvällen avslutades med mat och dryck för alla våra 28 anställda och och i samband med detta hyllades jag på min födelsedag med tårta!

Onsdag morgon gav vi oss hemåt efter en jobbig vecka men givande. Tack Christer för hjälpen och fint samarbete. *Janne*



Årsmöte 2008



Att kalla till Chigambas årsmöte är fantastiskt roligt tycker vi i styrelsen. Att återigen så många som 70-80 medlemmar hörsammar vår kallelse. Det bevisar hur många som känner vikten och behovet av att hjälpa en medmänniska. Det ger även oss som jobbar med föreningen en "kick" att fortsätta detta viktiga arbete med att hjälpa fattiga barn till skolgång.

Vi hade samlats i Traryds församlingshem och vi tackar församlingen för lånet av lokalen. Årsmötet började med sedvanliga mötesförhandlingar. De viktiga punkterna redovisas här.

- §7 Styrelsens årsberättelse föredrogs och godkändes
- §8 Kassörens rapport föredrogs och godkändes
- §9 Föreningens revisor Lars Pettersson från Ernst & Young AB föredrog revisorernas rapport och densamma godkändes av årsmötet. Revisorn påpekade det fantastiska i att 95% av föreningens intäkter går till verksamheten i Gambia.
- §10 Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007-2008.
- §11 Årsmötet beslutade att medlemsavgifterna ska vara oförändrade för verksamhetsåret 2009-2010.
- §12 Janne Wickman omvaldes till ordförande på ett år.
- §13 Eva Esko-Thelin och Susann Eriksson omvaldes som styrelseledamöter för en tid av 2 år.
- §14 Till suppleant omvaldes Marita Blomquist för en tid av 2 år.
- §15 Till revisorer omvaldes Lars Petersson och Håkan Person på ett år.
- §16 Till valberedning omvaldes Bengt-Göran Thelin och Gustav Johansson på ett år.
- §17 Flera årsmötesdeltagare framförde att man vill ha mer kontakt med fadderbarnen. Ordföranden lovade att trycka på våra anställda i Gambia att en bättring måste ske. Fadderansvarige meddelade att rekryteringen av nya faddrar har gått mycket bra och ca 50 av de nya barnen redan fått en fadder. Gunnar Persson framförde årsmötets tack för det ideella arbete styrelsen har lagt på Chigambas verksamhet och att, de pengar, faddrarna satsar verkligen hamnar rätt. Ordföranden framförde sitt tack till ICA Nära Strömsnäsbruk för att ha skänkt råvarorna till årsmötets middag och till Rose-Marie och Ingrid för att ha tillagat densamma.

Är det någon som vill ha protokollet i sin helhet är det bara kontakta styrelsen. Det gäller givetvis även styrelsens årsberättelse, kassörens rapport och revisorernas rapport.



Efter mötet dukades det upp för lunch (kycklingfilé, grönsaker, sallad mm.) som Sune och Mona på ICA -Nära i Strömsnäsbruk sponsrade råvarorna till. Rose-Marie och Ingrid på Rose-Marie Catering i Traryd tillagade detta på ett superbätt, även disken efter oss tog de hand om. Ett stort tack till er från alla som var på mötet!



Tidigare har vi försökt slå rekord med att sälja lotter. Rekordet var tidigare 700 lotter på 3,25 min. På detta årsmöte hade vi ändrat strategi. Nu gällde det att sälja så många lotter som möjligt. Det blev 1 200 på 15 minuter!!! Ett stort tack till alla er, ingen nämnd, ingen glömd, som skänkt alla de fina vinsterna. Under kaffet underhöll Emelia Gahlin och Sebastian Hutteri med sång och musik. Detta var mycket uppskattat och även ett stort tack till er för att ni ställde upp. Som ni säkert förstätt så har föreningen inga utgifter för detta möte utan bara intäkter.

Styrelsen hoppas att ni och många fler kommer även nästa år.