

CHICUMBAS



Tack för hjälpen så att jag kan gå i skolan, tack även för pengarna till ris som jag köpte till min familj säger Mariama till sin fadder.

**Då vi får många nya faddrar varje år
kommer denna sida att vara stående i tidningen.**

Vi vill hälsa alla nya faddrar mycket välkomna till vår förening!

CHIGAMBAS-Nytt skickas ut till alla medlemmar två gånger per år, en vår- och en hösttidning.
Inbetalningskortet för nästkommande läsår skickas ut i samband med vårnumret.

Ordförande

Janne Wickman
0433-62531

Sekreterare

Christer Blomquist
0433-20077

Kassör

Eva Esko-Thelin
0433-20303

Ledamöter

Carina Jönsson-Brandt
0433-20785
Susann Eriksson
Fadderansvarig
042-205307

Suppleanter

AnnGreth Wickman
0433-62531
Marita Blomquist
0433-20077

IT ansvarig: Björn Eriksson 042-205307

Revisorer: Lars Pettersson 0433-62676 och Håkan Persson 0476-55900 (Ernst & Young i Älmhult)



Eva Christer Carina Janne Susann

Vår adress i Gambia

CHIGAMBAS
P.M.B. 102
Basse U.R.D.
The Gambia
West Africa



Våra huvudansvariga i Gambia,
Lamarana (Lama) Jallow, Rose Baldeh, Bunama Krubally

Hemsida, e-post och bankgiro

www.chigambas.se
info@chigambas.se
Bankgiro: 5061-2514

Skriv gärna brev till ditt fadderbarn. Skriv på engelska då det är det officiella språket som alla barn får lära sig i skolan. Lama och våra lärare hjälper barnen med översättning vid behov. De hjälper även barnen om de vill svara. Att sända paket till ditt barn medför vissa problem. Problemet är att tullen i Gambia tar betalt för dessa paket. Skulle du trots detta vilja sända ett paket måste du samtidigt sätta in 80 kronor på föreningens bankgiro. Märk inbetalningen med "Tullavgift". Föreningen kan inte stå för denna avgift då det handlar om 4-5000 kronor per år. Ett bra alternativ till att sända paket till ditt barn är att göra en inbetalning på föreningens bankgiro 5061-2514. Var noga med att ange barnets kodnummer och notera att det avser gåva. Lama kontrollerar vad ditt barn och dess familj behöver, ofta är det ris, matolja och filter. Han ser till att det inhandlas och överlämnas till familjen. Vid överlämnandet tar han ett foto som sändes till dig. Då arbetsbördan har blivit större för våra anställda i Gambia, finns det små möjligheter för dem att köpa något personligt till barnen vid t.ex. födelsedag, julklapp eller liknande. Det har visat sig att det ofta är samma barn/familj som får gåvor, ibland skänks väldigt stora belopp. För att få en mer rättvis fördelning av detta, läggs gåvor över 800:-/barn och år i en "gåvopott" som sedan fördelas rättvist till våra fadderbarn.

**Om du sänder något, var noga med att skriva rätt adress och barnets kodnummer!
Sänd aldrig med några pengar i ditt brev eller paket, detta ställer till stora problem i Gambia!**

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

Donationer (Juli 2011 - februari 2012)

Återigen tackar vi er alla som på olika sätt ställer upp för att Chigambas ska kunna hjälpa fattiga barn till skolgång.

Till bortgångnas minne har totalt 27 360 kronor skänkts.

Lagadalskyrkan 30 000 kronor.

BRAFAB 3 200 kronor.

Ljungby Skytteförening 10 000 kronor

Norm Finanspartner AB 8 000 kronor

Cornelis Hermus 3 000 kronor

Berga församling 664 kronor

Anonym givare 10 000 kronor

Fackförbundet Kommunal i Markaryd 2 379 kronor



Återigen ett tack till Peter Maltell på Lyreco för skolmaterial. Denna gång 7000 skrivböcker som vi lyckades få med i en container och som nu är framme i Basse. När läraren undervisar skriver han på svarta tavlan och eleverna får sedan skriva av detta i sin bok. Av den anledningen går det åt många skrivböcker. Därför är vi mycket tacksamma för denna gåva.



Som alla år tidigare, tack Markaryds Grafiska för att ni trycker vår tidning och för de 3000 kronor som ni skänkte oss.

Tack till Eddie och Markus, Palmquist VVS i Traryd, för allt material. Ny diskbänk med tappkran och avloppsrör till vårt gästhus i Manneh Kunda.

Tvättställ med tre tappkranar till Kaba Kama skolan så att barnen kan tvätta händerna efter toalettbesök.

Tio kranar som vi kommer att använda till samma ändamål på de andra två skolorna.

Vår rörmokare var mycket imponerad av den höga standarden på materialet.



Tack ICA-nära, Strömsnäsbruk för att ni under många år hjälpt oss med förtäringen till våra årsmöten.



Ni som såg annonserna i VillaLiv-tidningen; vi har inte betalt något för dem! Fredrik Lindbladh har sponsrat oss med dessa. Då vi behöver all hjälp för att finna nya faddrar så säger vi givetvis ett stort tack till Fredrik för denna hjälp.



Chigambas students association

Tiden går och många av våra barn har nu gått sina 2 år i förskolan, 9 år i grundskolan och 3 år i gymnasiet. På bilden är några som slutat skolan och nu vill de "betala tillbaka" för det Chigambas har gjort för dem.

På eget initiativ har de startat en förening som de kallar Chigambas Students Association. Föreningen ska verka för att hjälpa elever i klass 8 och 9 så att de klarar betygskraven som ställs för att få fortsätta i gymnasiet. Denna extra undervisning ska ske på söndagar. Då vi anser att detta var ett mycket bra initiativ lovade vi att stötta dem i deras arbete.

Demba Camara (KK 053), Amadou Bah (KK 130), Dawda Jallow (KK 022), Musa Kongira (KK 059), Tijan Jallow (KK 133)

Tandläkare



Sangamarr Dental Clinic drivs av Siere Njie i Banjul. Han är utbildad i Sverige och verkade här i ca 15 år för att sedan återvända till sitt hemland. För ett antal år sedan skänkte Kent Petersson en tandläkarutrustning till Sierra och utrustning nummer två skänktes nu av Mikael Lindblad. Sierra säger att han har nu den bästa utrustningen i Gambia. Två av våra anställda har besökt honom och fått hjälp med sina tänder. Det var inte tal om att betala något för deras behandling....!

Vädjan

Din familj i Basse ber om foto på dig. Vill du göra ditt fadderbarn riktigt glad sänd henne/honom en bild på dig och din familj. Adressen till Basse har du på sidan två. Glöm inte att skriva ditt barns kodnummer.

Två nya faddrar



Det unika har skett, vi har nu två faddrar från Gambia! Marang (MA 065) som var ett "Chigambasbarn" och jobbar nu på banken i Basse vill hjälpa ett fattigt barn till skolgång.

Detsamma säger Philip som hjälpt oss i många år och är lärare på universitetet.



Chigambas personal i Basse



Att driva vår verksamhet i Basse skulle vi givetvis inte klara utan duktig personal. Idag har vi nio lärare, sex kökspersonal, fyra vaktmästare, tre nattvakter, tre kontorspersonal och två skräddare. Tillsammans 27, alla inhemska och bor i Basse.



BUNAMA KRUBALLY

Bunama arbetar som CHIGAMBAS andremän direkt under Lamas ledning på kontoret i Manneh Kunda. Han ingår också i Utbildningskommittén. För 13 år sedan kom han i kontakt med CHIGAMBAS och började som lärare på en av våra förskolor. Efter ett tag upptäcktes hans ledar- och administrativa förmåga och när verksamheten utökades, erbjöds han arbete på kontoret.

Bunama föddes i byn Kaba Kama, Basse, för 41 år sedan. Familjen bestod av, förutom föräldrarna, tre pojkar och två flickor. En av Bunamas bröder är avliden, men den andra har han mycket kontakt med. Systrarna har gift sig och flyttat, så dem träffar han inte så ofta.

Själv bor han på en familjecompound (tomt med byggnader på). Där bor förutom Bunama, hans första fru, 6 barn varav 4 av dem är med första frun, Bunamas mamma och farbröder med familjer. Bunama och hans andra fru hade ett mycket kärleksfullt förhållande men tyvärr avled hon hastigt i september förra året. Bunama sörjde henne mycket hårt och kunde inte arbeta på ett tag.

Sin utbildning har han fått via 7 år i grundskola. Därefter ville han gå på gymnasiet, men p.g.a. dålig ekonomi i familjen kunde inte det genomföras. Istället gick han ett år till i grundskolan. Efter ett tag fick han möjlighet att gå på teknisk skola i fyra år. Efter detta undervisade han ett halvår på densamma. Bunama kunde efter detta utbilda sig i barnpsykologi i två år och fick därefter tjänst som rektor på en förskola.

Sen väcktes ett intresse för flyktingpolitik och han utbildade sig inom detta ämne. Fick arbete i tre år som flyktingsamordnare. "Utbildning är det viktigaste för en trygg framtid", tycker Bunama som dessutom har gått kurser i lednings- och projektarbete. Detta gav till resultat att han återigen blev rektor på en förskola men efter det gick han tre år på college för att bli kvalificerad lärare.

Det bästa med CHIGAMBAS, tycker Bunama, är att arbeta med fattiga och behövande barn. Utöver detta är det ett stort plus att föreningen inte är vinstdrivande. Som anställd har han sina barn i CHIGAMBAS skolor, sponsrade av föreningen.

"Jag tycker om att bo i Basse, för folk är alltid beredda att hjälpa varandra vid behov. Det är en lugn stad. Enda negativa saken är att så många är outbildade och därför är CHIGAMBAS arbete i Basse så oerhört betydelsefullt" säger Bunama stolt. "En annan sak jämfört med att bo i exempelvis Banjul är att levnadsomkostnaderna är högre här inne i landet, eftersom vi har så långa transporter på olika förnödenheter och det gör allting mycket dyrare."

Bunama är troende muslim. "Men jag respekterar också andras religiösa tillhörighet. Allt handlar om Tro"

Vi frågade Bunama om det fanns någon speciell händelse i hans liv som varit livsavgörande för honom? Han berättar: "När jag var 14 år dog min far och vi hade ingen som betalade min skolgång. Jag var ensam med min mamma och småsyskon. Mamma försörjde oss bäst hon kunde genom att köpa bönor, som hon därefter kokte och sålde på marknaden. På så vis kunde hon också betala min utbildning. När jag gått 6 år i skola blev mamma sjuk och inkomsten försvann. För att få in pengar till fortsatt skolgång började jag jobba som hantlangare på lediga stunder. Jag har studerat mycket och arbetat på många platser, och så småningom fick jag arbete på Anglikanska Kyrkan som lärare och fick det lite bättre. Jag gifte mig och då blev det svårt igen att försörja både fru, barn och mamma. Till min stora lycka kom jag i kontakt med en brittisk kvinna som såg mina kvalifikationer och hon sponsrade ett par år på Gambia Collage. Äntligen blev livet lite enklare."

"Jag har också tagit på mig en lite speciell uppgift. Lite då och då går jag till mina barns skolor och kollar upp hur de sköter sig och förhör mig om deras resultat, och passar då också på att berätta historier som gått i arv. Det är viktigt att veta sitt lands historia och känna till människor som funnits i vårt förflutna.

I övrigt gillar jag att se filmer på TV och att läsa böcker. Vad gäller musik är jag inte så väldigt intresserad, men tycker om att lyssna på lokala musiker emellanåt"

Bunama Krubally känner sig stolt över att hjälpa till med att utveckla sin nation genom sitt eget arbete. Långt fram i tiden, efter att han slutar arbeta för CHIGAMBAS, tänker han sig ett liv som odlare av spannmål och grönsaker som han kan sälja.

Basse den 15 februari 2012

Vad händer i Gambia?

Under februari månad besökte Janne Wickman och undertecknad Gambia. Vår resa var den årliga kontroll/utvecklingsresa som några i styrelsen gör varje år. Vi hade ca 60 punkter på vår lista som skulle utföras. Det var första gången vi vistades 10 dagar i Basse och hann då med betydligt mer än vi brukade på våra besök.

Vår resa började i Combo (samlingsnamn för orterna vid atlantkusten, såsom Banjul, Serrekunda, Senegambia, Bakau mfl) där vi gjorde en del inköp inför resan till Basse. Det behövdes ett nytt kassaskåp till kontoret, en ny gasolspis till gästhuset i Manneh Kunda samt en del småsaker som är svåra att hitta i Basse.

Resan till Basse är ett kapitel för sig. Vi valde norra banen, vilket innebär att man måste ta färjan mellan Banjul och Barra. En åktur som normalt tar 40 minuter. Problem med ålderstigna färjor har fördubblat överfartstiden samt att de fungerar av och till. Vi blev tvungna att vänta i 8 timmar(!!!) innan vi kunde köra på färjan. Klockan var 3 på eftermiddagen då vi kom över. Framme i Basse var vi kl. 10 på kvällen efter 16 timmars resa.



Arbetet började nästa dag med att gå igenom av alla punkter vi förutsett oss att göra. Lama hade dessutom ett antal saker han ville vi skulle gå igenom under vårt besök.

Långa samtal fördes med Lama, Bunama och Rose om gemensamma spörsmål. Nästan varje kväll åt vi middag tillsammans och diskuterade hur vi på bästa sätt skulle driva verksamheten framåt.

Janne och jag hann även med att byta skåp, diskbänk samt installera den nya gasolspisen i gästhuset i Manneh Kunda (se bilden på sidan tre).

Ett uppskattat inslag var besöket på den årliga idrotts tävlingen mellan Chigambas skolor. Det fanns även folk

inbjudna från andra skolor. Dessutom två svenska par som var i Basse för att besöka sina fadderbarn.

Alla barnen på våra skolor var samlade på fotbollsplanen vid



Mansanjungskolan. Det tävlades i olika löpgrenar samt höjdhopp. Flera av barnen hade verkligen löpartalang utöver det vanliga. Alla visade stort engagemang och gjorde sitt allra bästa. Självklart var det också en stor dag för lärarna.



För åskådarna var dock höjdpunkten loppet mellan Janne och Lama, som slutade oavgjort.

Varje år görs kontroller av våra byggnader och de utföll till största belåtenhet. Inga stora saker framkom, utan det underhållsprogram vi beslutat om tidigare, visade sig fungera och endast småsaker hamnade på åtgärdslistan.



Ett stort renoveringsarbete var i det närmaste avslutat. Manneh Kunda skolan har fått ett nytt tak. Denna renovering kunde vi genomföra tidigare än beräknat då vi fick en donation på 60 000 kr av Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk. De driver en secondhand butik och överskottet ska användas till olika hjälpprojekt där Chigambas fick ta del av detta.



Arbetet har i första hand genomförts av "våra" duktiga snickare Amadi (vänstra bilden) och betongarbetaren Hamadi. Givetvis har byfolket varit dem till stor hjälp.

Hamadi har även hjälpt oss att gjuta ner basketkorgar på våra tre skolor.

En fadderförening från Norge kommer att avsluta sin verksamhet i Gambia och vi har lovat hjälpa dem att ta hand om de elever som fortfarande sponsras samt att rusta upp deras skolbyggnad i Sudowol, betala deras lärare och att ekonomiskt hjälpa hälsocentren i Fatoto och Basse. Norge kommer att överföra deras banktillgångar till Chigambas Sveriges konto.

Det var med stor bestörtning vi konstaterade att deras skolhus var bortom all räddning, toaletterna likaså samt att pumpen till brunnen inte fungerade.



Vi förde samtal med bykommittén om hur vi på bästa sätt kunde få en fungerande skola. Angränsande till Norges skola fanns en byggnad avsedd för mindre barn. Denna användes inte, men är i betydligt bättre skick, så vårt förslag var att använda denna istället, bygga nya toaletter, lärarbostad samt att få pumpen att fungera. Vårt krav till byn var att de skulle ställa upp med gratis arbete samt frakta dit sand för att tillverka cementblock. Efter långa och stundtals hårda förhandlingar enades vi om detta och vi lovade att ta kontakt med Norge så fort vi var tillbaka i Sverige. Hälsocentren är lättare att hantera då de lider brist på princip i allt. Lama kommer att sköta detta och se till att de får material för de avsatta pengarna. Överskottet av Norges bankmedel kommer som tack för hjälpen att tillfalla vår förening.



Myggnät delades ut som vanligt till alla barn som börjat skolan detta år. Myggnäten hjälper dessa barn från den besvärliga malarian som råder i landet.

Vid våra besök i Basse träffar vi alltid bykommittéerna i Manneh Kunda, Mansanjang och Kaba Kama för att informera om våra planer samt svara på frågor. I år var det väldigt lite att dryfta, då samtliga tyckte att Chigambas skötte sig väldigt bra och vår personal lovordades.

Vi besökte även guvernören för Upper River District. Det är viktigt att hålla kontakt med myndigheterna och vi välkomnades på ett mycket varmt sätt. Han berömde Chigambas verksamhet och hoppades på att vi skulle fortsätta i många år till.

På tillbakavägen till Combo använde vi vägen på södra sidan av Gambiafloden, som varit i mycket dåligt skick de senaste åren. Nu har man påbörjat ett upprustningsarbete och endast 6 mil återstår att reparera. Återresan tog endast 7 timmar, inklusive en halvtimmes rast, till skillnad från ditresan.

Tillbaka i Combo besökte vi nästan samtliga Chigambas-studenter både på College och vid universiteten. Vi konstaterade att en del av våra studenter studerar vidare på egen hand.



Omar(MA022),Selleh(MA122),Bubacarr(MA134),Samba(MA037),Burama(KK025)

Eftersom Chigambas ordinarie åtagande för dessa ungdomar upphör efter high school, har en del inte talat om för Lama att de studerar vidare. College är gratis att gå på men man förbinder sig att arbeta för gambianska staten i två år, efter examen. Därför kan ett antal duktiga, ambitiösa studenter få en möjlighet till ytterligare studier. Dessutom ingår – i mån av plats – boende i enkla studentbostäder och en liten matpeng. Annars har man kanske en släkting i närheten som man kan få bo hos.



Vi besökte också en duktig student, Fataumata (MA071) som går sista året på en datautbildning. Givetvis hade vi möte med vår "högra hand" Philip i Gambia.

Efter 14 dagars arbete återvände vi till Sverige med visheten att vi har en väldigt bra och fungerande verksamhet i Gambia.

Årsmötet 2011

När vi ska redovisa årsmötet blir det nästa samma text som förra året. Styrelsen kan bara sammanfatta 2011 års årsmöte med några ord; Fantastiskt, roligt och trevligt. Som vanligt fick vi låna Traryds församlingshem som snart inte räcker till.



Vi blir för varje år bara fler och fler på våra årsmöten. Detta känns särskilt bra för oss i styrelsen, något slags genivar på att vår förening fungerar, tycker vi.

Som *vanligt* ställde Rose-Marie och Ingrid upp med att laga mat till oss alla, som *vanligt* skänkte ICA-nära i Strömsnäsbruk all maten, som *vanligt* var det många som skänkte oss vinster till lotteriet och som *vanligt* sålde vi 1200 lotter.

Dagen började med sedvanliga mötesförhandlingar. Som så många år tidigare hade inte valberedningen behövt jobba så hårt när det gällde valen. Det är enkelt att sammanfatta, det blev omval över hela linjen. Styrelsen säger tack för fortsatt visat förtroende!



För er som inte kunde vara med på mötet och vill ha årsmötesprotokollet, styrelsens årsberättelse, kassörens rapport eller revisorenas rapport är det bara kontakta någon i styrelsen så sänder vi det till er.

Revisorn Lars Petersson från Ernst & Young lovordade föreningen för de låga administrativa kostnaderna, endast 6%. Lars har hjälpt oss med revisionen sedan starten 1996 utan ersättning. Vi tackar givetvis honom för detta. Från föreningen "Gambias barn" som avslutar sina åtagande i Gambia hade vi fått mycket inhemska varor som vi sålde.



Gunnar Persson avslutade med att tacka styrelsen för deras arbete med att hjälpa fattiga barn till skolgång. Erik Olsson framförde ett tack för den goda maten och passade på att sända runt en korg som man kunde lägga en "matpeng" i. Den sammanlagda intäkten för lotteri-, varuförsäljningen och korgen med "matpengar" gav i det närmaste 10 000 kronor !!

90-konto

Varför har inte Chigambas 90-konto?

- * Uppläggningsavgiften är 5000 kr.
- * Årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll grundar sig på totala verksamhetsintäkter minus kostnader för näringsverksamhet.
- * Lägsta årsavgift är 5000 kr.
- * Årlig deklaration och rapport om verksamheten

Styrelsen anser att de pengar det kostar att ansluta sig till 90 - konto inte uppväger de fördelar vi möjligtvis kan få. Då verksamheten inte är större än vår och vi inte planerar att bli större, tycker styrelsen att vi är tillräckligt kända och har stort förtroende hos våra sponsorer, att våra pengar kan användas på ett bättre sätt.

25 barn kan få utbildning varje år för de pengar som föreningen skulle behöva betala i avgift till Svenska Insamlingskontrollen.

Hand i hand

"Hand i hand" med våra medmänniskor i fattiga länder är så oerhört viktigt. Att med små medel kunna hjälpa ett barn med att höja dess livskvalitet med utbildning.

